

Mag ik me even voorstellen:

Ik ben René Lorist, vanaf de oprichting pianist bij het Stadschoor.

Van jongs af aan ben ik al aan het Stedelijk Orkest verbonden. Begonnen op trompet, als "opvolger" van mijn opa, Jan Lorist, na meer dan 65 jaar trompettist bij het orkest.

Na mijn middelbare school ben ik gaan studeren aan het Conservatorium in Zwolle. Eerst de opleiding muziekdocent, later dirigent en tuba.

Als dirigent en leraar koperen blaasinstrumenten bij verschillende verenigingen en muziekscholen, nu als docent verbonden aan Quintus, centrum voor kunsteducatie.

Naast het Stadschoor ben ik elke week aanwezig bij de SOK-kids, waar we kennismaken met muziek, instrumenten, elkaar en het orkest.

Daarnaast speel ik in meerdere bands, combo's en orkesten met trompet, basgitaar en piano. Wat is er mooier dan muziek?

De wereld aan stijlen, instrumenten, samenwerkingen, niveaus,.... teveel om op te noemen.

Geniet er van, René